

## **ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ**

Ο πόλεμος, η φτώχεια, ο θρησκευτικός φανατισμός, η κρατική καταστολή, η στέρηση βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών από κράτη με απολυταρχικά καθεστώτα, ανάγκασαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να αναγκάζουν και σήμερα δεκάδες εκατομμύρια συνανθρώπους μας να ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, από τους τόπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, από τις γειτονίες τους, από τα χωριά και τις πόλεις τους, για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, για να αναζητήσουν την επιβίωση και την ζωή, τρέχοντας μακριά από τον θάνατο, μακριά από τα βασανιστήρια και την φτώχεια. Αυτοί οι συνάνθρωποί μας, άντρες, γυναίκες, παιδιά, που περπάτησαν χιλιάδες χιλιόμετρα, που πνίγηκαν και πνίγονται κατά εκατοντάδες προσπαθώντας να περάσουν με βάρκες-φέρετρα τα θαλάσσια σύνορα της ευρώπης – φρούριο, που συγκεντρώνονται απελπισμένοι κατά χιλιάδες μπροστά σε πανύψηλους αγκαθωτούς φράχτες και κλειστές σιδερένιες πόρτες κατά μήκος των χερσαίων ευρωπαϊκών συνόρων, που περιμένουν στωικά πάνοπλους στρατιώτες και αστυνομικούς να τους δώσουν την άδεια για να συνεχίσουν τον δρόμο τους, αυτοί οι συνάνθρωποί μας είναι της γής οι κολασμένοι. Όλοι και όλες αυτοί/ές είναι τα θύματα της οικονομικής και κοινωνικής εκμετάλλευσης των παγκόσμιων αφεντικών, των κυρίαρχων που μοιράζουν κυνικά και δολοφονικά τον πλανήτη μας σε οικόπεδα, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές, αυτών που γελάνε μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Της γής οι κολασμένοι είναι θύματα των κυρίαρχων που εξαπολύουν πολέμους, φτώχεια και καταστροφή όποτε θέλουν, όπου θέλουν, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους και να συνεχίσουν να θησαυρίζουν από τον ιδρώτα και το αίμα όλων μας.

## **ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ**

Όχι, δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες κολασμένων. Το λέμε, το φωνάζουμε και θα συνεχίζουμε να το λέμε και να το φωνάζουμε, όσο συνεχίζεται αυτή η ύπουλη προπαγάνδα των κυρίαρχων. Πρόσφυγες και μετανάστες είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, κόμματα, ΜΚΟ, φασίστες και ρατσιστές, όσο κι αν προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό τον τεχνητό διαχωρισμό παίζοντας με τις λέξεις, εκείνο που δεν μπορούν να κρύψουν είναι ότι πρόσφυγες και μετανάστες είναι θύματα του ίδιου εκμεταλλευτικού συστήματος, είναι θύματα της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας των ισχυρών αυτού του πλανήτη, είναι θύματα αυτού του αδίστακτου και ανθρωποκτόνου συστήματος που περιθωριοποιεί, εξοντώνει και ξεριζώνει μαζικά ολόκληρους πληθυσμούς. Πάνω από 300 χιλιάδες είναι οι ελληνικής καταγωγής μετανάστες που λόγω της οικονομικής κρίσης του συστήματος, αναγκάστηκαν τα τελευταία χρόνια να φύγουν από το ελληνικό κράτος, να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους και τους φίλους τους και να αναζητήσουν ως «ξένοι» την ελπίδα επιβίωσης σε κάποιο άλλο κράτος, στην κεντρική και βόρεια ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία και αλλού. Η Νέα Ιωνία Βόλου είναι το ζωντανό μνημείο της προσφυγιάς μιας παλιότερης εποχής, όπου εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας αναγκάστηκαν από τον πόλεμο και την καταστροφή να ξεριζωθούν από τα πατρογονικά τους εδάφη στην μικρά ασία, να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν την ελπίδα σ' αυτόν εδώ τον τόπο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίστηκαν ως «ξένοι» στην τότε πόλη του Βόλου, αναγκάστηκαν να υποστούν τον ρατσισμό, την περιθωριοποίηση και την στυγνή εκμετάλλευση μέχρι να σταθούν στα πόδια τους, μέχρι να χτίσουν με τον ιδρώτα και το αίμα τους τα σπίτια τους, μέχρι να ξαναχτίσουν τις κοινότητές τους μέσα στις γειτονίες της πόλης και να διεκδικήσουν την ισότιμη παρουσία τους ως άνθρωποι. Κανένας και καμία δεν πρέπει να ονομάζεται «ξένος» και «λάθρος». Ξένοι και λαθραίοι στις ανθρώπινες κοινότητες, είναι όλοι αυτοί που μπροστά στο κέρδος τους είναι διατεθειμένοι να πατήσουν επιπτώματων, να εκμεταλλευτούν την εργασία των διπλανών τους μέχρι θανάτου, να καλλιεργήσουν την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον φασισμό στην πόλη μας. Σ' αυτή την πόλη που πάνω από το 50% του πληθυσμού της είναι μετανάστες, ξένοι και λαθραίοι είναι οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι μαφιόζοι, οι παρακρατικοί.

## **ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ**

Η πόλη μας πρόσφατα απέκτησε το δικό της στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών, το περιβόητο «ΜΟΖΑΣ» στο 4<sup>ο</sup> χλμ. Βόλου – Λάρισας. Η αριστερο-ακροδεξιά κυβέρνηση σε πλήρη συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό του καθεστώτος των μνημονίων, της φτώχειας, της καταστολής, αυτός ο ελεεινός συρφετός που λατρεύει την εξουσία, οι πιστοί υπηρέτες των τραπεζιτών των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και της μαφίας, αυτοί οι ακριβοπληρωμένοι από τους δικούς μας φόρους υπάλληλοι των αφεντικών και της κυριαρχίας, αποφάσισαν να γεμίσουν την ελλαδική επικράτεια με μικρά και μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, να απομονώσουν και να περιθωριοποιήσουν μαζικά της γής τους κολασμένους. Πότε με καταστολή και πότε με κερδοφόρα «φιλοanthρωπία», βαφτίζοντας «κέντρα φιλοξενίας» τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στήνουν έξω και μακριά από τις πόλεις, επιδιώκουν να μας μπουλιάσουν με το δηλητήριο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Καμιά ανοχή στα άθλια σχέδιά τους, καμιά συναίνεση στην γκετοποίηση των μεταναστών που επιδιώκουν. Δεν θα «ομορφήνουμε» το περιφραγμένο γκέτο μεταναστών που στήσανε

έξω από την πόλη, δεν θα τους δώσουμε καμία νομιμοποίηση στην φασίζουσα «φιλανθρωπία» τους. Θέλουμε τους μετανάστες μέσα στην πόλη μας, μέσα στις γειτονιές μας, τους θέλουμε ανάμεσά μας και όχι μακριά μας και απομονωμένους. Και τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί «ντόπιοι» και μετανάστες έχουμε την ίδια μοίρα στον κόσμο της εκμετάλλευσης και της κυριαρχίας. Γιατί στον κόσμο των αφεντικών, «ντόπιοι» και μετανάστες είμαστε όλοι ξένοι. Καμιά ανοχή στον ρατσισμό, στον θρησκευτικό φανατισμό, στην ξενοφοβία και στην τρομοκρατία που προπαγανδίζουν ξεδιάντροπα τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Γεμάτη είναι η πόλη μας από άδεια κρατικά και δημοτικά κτίρια. Κτίρια που ρημάζουν αχρησιμοποίητα. Αντι λοιπόν να στήνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών έξω από τις πόλεις και να μοιράζονται μεταξύ τους, κράτος, ΜΚΟ, μαφιόζοι και διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες, τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα παρατημένα κρατικά και δημοτικά κτίρια, φιλοξενώντας τους μετανάστες μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στις γειτονιές μας. Ας αφήσουν λοιπόν τα παραμύθια που μας λένε, ότι πιάστηκαν στον ύπνο, ότι αιφνιδιάστηκαν από τις εξελίξεις, ότι δεν προλάβαιναν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί όπως λέει και μια παλιά λαϊκή παροιμία, «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Κι απ' ότι φαίνεται, η πίτα που ζυμώνουν έχει πολλά λεφτά από κάτω για φάγωμα...

## **Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΑΣ...**

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εφησυχασμό. Η αναγκαία ανθρωπιστική αλληλεγγύη όλων μας με δωρεές ειδών πρώτης ανάγκης στους μετανάστες, δεν μπορεί να αναπληρώσει την αναγκαιότητα πολιτικής στήριξης των μεταναστών. Καμμία ανάθεση σε κανένα κράτος, σε καμμία κυβέρνηση, ΜΚΟ, Δήμο, εκκλησία, κόμματα. Πιστεύουμε ότι ΤΩΡΑ είναι η ώρα, μέσα από αυτοοργανωμένες συλλογικές δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής αλληλεγγύης στους μετανάστες να παλέψουμε :

– Για ανοιχτά σύνορα σε ΟΛΟΥΣ. Την ίδια ώρα που τα κεφάλαια των ισχυρών αυτής της γής κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς ταυτότητα, χωρίς έλεγχο και χωρίς σύνορα στον πλανήτη, οι άνθρωποι μαντρώνονται πίσω από φράχτες σαν τα πρόβατα πριν το σφάξιμο. Τα σύνορα είναι ματωμένες χαρακίες πάνω στο σώμα του πλανήτη.

– Για την ελευθερία τους. Για την καταστροφή των δεκάδων στρατοπέδων συγκέντρωσης που κράτος και κεφάλαιο σπέρνουν στην ελλαδική επικράτεια.

– Ενάντια στην απέλασή τους.

– Για την κοινωνική τους ένταξη. Θέλουμε μετανάστες ΜΕΣΑ στις πόλεις μας, ΜΕΣΑ στις γειτονιές μας και όχι περιθωριοποιημένους/ες και απομονωμένους/ες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μακριά από τις πόλεις μας.

– Ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία που καλλιεργεί έντεχνα το σύστημα κυριαρχίας μέσω των καθεστωτικών ΜΜΕ που προπαγανδίζουν με τρομολαγνικά σενάρια την στοχοποίησή τους, προκειμένου να νομιμοποιηθεί κοινωνικά η σχεδιαζόμενη απέλασή τους .

– Ενάντια στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική καταπίεση και εκμετάλλευσή τους ως η νέα χαμηλότερη «κάστα» της ταξικής διαστρωμάτωσης.

– Για να τους/τις προστατέψουμε απέναντι σε ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις. Για να μην δώσουμε χώρο σε φασίστες, ρατσιστές, μαφιόζους και παρακρατικούς να σκορπίζουν το δηλητήριο της προπαγάνδας τους.

**Πρωτοβουλία «με τους μετανάστες είμαστε μαζί»**

[withimmigrants@gmail.com](mailto:withimmigrants@gmail.com)