

Οι υπερασπιστές της πατριαρχίας κακοποιούν, βιάζουν, δολοφονούν – Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα.

Η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν σε διάσταση εδώ και βδομάδες με τον κακοποιητή σύζυγο και είχε λάβει ασφαλιστικά μέτρα για να προστατεύσει την ίδια και τα 3 παιδιά της. Ο κακοποιητής εδώ και πολύ καιρό την κυνηγούσε για να την σφάξει με μαχαίρι στο δρόμο ή να την πατήσει με το αυτοκίνητό του. Η γυναίκα είχε επανειλημμένα καταγγείλει αυτές τις επιθέσεις στην αστυνομία και πάντα κατέφευγε σε γειτονικά σπίτια για να ζητήσει βοήθεια. Είχε φύγει από το σπίτι στο πρόσφατο παρελθόν με τα παιδιά, όμως ο κακοποιητής την επισκέφτηκε στον χώρο εργασίας της και δυστυχώς κατάφερε να την πείσει πως είχε μετανιώσει για τις πράξεις του. Το απόγευμα της 21^{ης} Μάη ο κακοποιητής της επιτέθηκε ξανά και την δολοφόνησε με 60 μαχαιριές μπροστά στα παιδιά της.

Τα ΜΜΕ έσπευσαν να προσφέρουν το κλασσικό ψυχολογικοποιημένο άλλοθι στο πατριαρχικό σίχαμα. Την περιβόητη «παθολογική ζήλια». Δεν όπλισε το χέρι του η παθολογική ζήλια όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ ξεπλένοντας τη γυναικοκτονία. Την βία του κάθε κακοποιητή, του κάθε βιαστή και του κάθε μισογύνη δολοφόνου, την οπλίζει η πατριαρχία. Οι γυναικοκτονίες δεν είναι ατυχή περιστατικά ούτε μεμονωμένα. Τα υφιστάμενα στατιστικά δεδομένα πιστοποιούν ότι οι γυναικοκτονίες συνήθως διαπράττονται από κοντινά άτομα. Από τον σύζυγο, τον πατέρα, τον σύντροφο, από άντρες καθημερινούς, που αντιλαμβάνονται ως ιδιοκτησία τους το γυναικείο σώμα. Γι αυτό τιμωρούν με κακοποίηση ψυχολογική και σωματική, με βιασμό, με γυναικοκτονία, τις γυναίκες που αρνούνται την φασιστική αυτή επιβολή πάνω στα κορμιά τους. Οι συνεπείς υπερασπιστές της πατριαρχίας, πολεμούν την γυναικεία χειραφέτηση και τις αποφάσεις των γυναικών για τις ίδιες τις ζωές τους. Στην αφήγηση της κυριαρχίας αυτές οι πράξεις δικαιολογούνται και ξεπλένονται ως πράξεις ζήλιας, υπερβολικής αγάπης, ερωτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε με λάθος τρόπο, ως κακιά στιγμή κλπ. Συστηματικά σε δικαστήρια (κρατικά ή μη), οι θύτες παρουσιάζονται ως άτομα με ψυχοπαθολογικά προβλήματα, με αυξημένη τεστοστερόνη, με μειωμένη συνείδηση των πράξεων τους, δηλαδή στολίζονται με κάθε δικαιολογία που μπορεί να τους ρίξει «στα μαλακά». Στα ίδια δικαστήρια οι γυναίκες που κακοποιήθηκαν, που βιάστηκαν, που δολοφονήθηκαν, συκοφαντούνται και κατακρεουργούνται από τον πατριαρχικό ζόφο, ως άμεσα ή έμμεσα υπαίτιες για την φασιστική βία στην οποία υποβλήθηκαν. Η κυρίαρχη πατριαρχική αφήγηση απόδοσης ελαφρυντικών σε κάθε λογής πατριαρχικό σίχαμα, αποτελεί τον καλύτερο δικηγόρο υπεράσπισης για κάθε βιαστή, για κάθε κακοποιητή, για κάθε τραμπούκο σεξιστή, αλλα αποτελεί ταυτόχρονα και το καλύτερο άλλοθι για κάθε κυριαρχική αγέλη, που τους συγκαλύπτει, τους αγκαλιάζει στοργικά και τους υπερασπίζεται, αναπαράγοντας έμπρακτα στο κοινωνικό πεδίο την κουλτούρα του βιασμού και της τραμπούκικης κυριαρχικής επιβολής.

Δεν είναι τίποτε άλλο από γυναικοκτονίες, βιασμούς και κακοποιήσεις. Είναι η έμφυλη βία που καλλιεργείται, συντρείται και αναπαράγεται γενικευμένα μέσα στην πατριαρχία, από ολόκληρα κοινωνικά υποσύνολα που την συγκαλύπτουν, την σχετικοποιούν και την αναπαράγουν σε κάθε επίπεδο. Η γυναικοκτονία δεν προκύπτει ξαφνικά ως «αναπάντεχος κεραυνός». Αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου της πατριαρχικής βίας. Ένα τεράστιο παγόβουνο από γυναικοκτονίες, βιασμούς, κακοποιήσεις, καθημερινές σεξουαλικές παρενοχλήσεις, σεξιστικά σχόλια και αστεία, από έμφυλο μίσος απέναντι σε άτομα διαφορετικών φύλων, από μισογυνισμό (cis ή/και trans), από έμφυλη υποτίμηση και πολλά άλλα. Αυτό το παγόβουνο εξακολουθεί να παραμένει ακλόνητο, στηριγμένο πάνω στην γενικευμένη κοινωνική συναίνεση και στην γκεμπελίστικη προπαγάνδα αθωωτικών αφηγήσεων για κάθε τέτοιου τύπου φασιστική επιβολή.

KAMIA MONI THS MESA STO PHASISTIKO ZOFO THS PATRIARΧIAS

OYTE MIA LIGOTERH

ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ