

Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη : 2000+ ψηφιακές εγγραφές και συνεχίζουμε...

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη αποτέλεσε ένα από τα πρώτα εγχειρήματα της Αναρχικής Συλλογικότητας mAnifesto, με στόχευση την ανάδειξη και προπαγάνδωση της διαχρονικότητας των ελευθεριακών αξιών και της ιστορικής συνέχειας του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος. Ξεκίνησε ως ξεχωριστή σελίδα στο blog της συλλογικότητας, όπου παρατίθονταν βιβλία, προσούρες και κείμενα που με βάση τις συλλογικές διαδικασίες, κρίθηκαν ως βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που αντιστοιχούσε και αντιστοιχεί στο αξιακό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς της συλλογικότητας. Αρχικοί στόχοι αυτής μας της προσπάθειας ήταν :

- Να συμβάλλουμε στην διατήρηση και ανάπτυξη της ιστορικής μνήμης που αφορά την διαχρονικότητα του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος και των επαναστατικών του εγχειρημάτων.
- Να στηρίξουμε τα πολιτικά υποκείμενα στις αναζητήσεις τους για εμπεριστατωμένες φιλοσοφικές και πολιτικές τεκμηριώσεις, προωθώντας τόσο την αναγκαιότητα θεωρητικής εμβάθυνσης και πολιτικής ανάλυσης, όσο και την ανάπτυξη κριτικής αξιολόγησης.
- Να αναδείξουμε μέσα στη πολύπλοκη κοινωνική και οικονομική συνθήκη της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας του 21ου αιώνα που ζούμε, την αξιακή και πολιτική επικαιρότητα των αναρχικών προταγμάτων, συμβάλλοντας με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, στη προβολή σύγχρονων και τεκμηριωμένων διαλεκτικά αναλύσεων (ατομικών και συλλογικών).

Σχετικά σύντομα διαπιστώθηκε ότι ο συνεχής εμπλουτισμός της ψηφιακής βιβλιοθήκης της συλλογικότητας, σταδιακά δημιουργούσε προβλήματα αναζήτησης για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, λόγω του αυξανόμενου όγκου του ψηφιακού υλικού και της αναγκαστικής παράθεσής του σε μορφή μακροσκελούς λίστας. Τον Δεκέμβρη του 2017 αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός νέου ξεχωριστού ιστότοπου (<https://manifesto-library.espivblogs.net>) για την μεταφορά, οργάνωση σε κατηγορίες και θεματικές και επέκταση-αύξηση του υλικού της Ελευθεριακής ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη έκτοτε λειτουργεί ως ξεχωριστή δομή, από διαχειριστική ομάδα μελών της συλλογικότητας. Η συμβολή συντρόφων και συντροφισσών εκτός συλλογικότητας, που πλαisiώσαν το εγχείρημα με προτάσεις-προσφορές τους, συμβάλλοντας στην αύξηση του ψηφιακού υλικού, ήταν και είναι καθοριστική. Μέσα σε διάστημα λιγότερο από χρόνο, η ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη κατάφερε να συγκεντρώσει, ταξινομήσει και διαθέσει για ελεύθερη ανάγνωση, περισσότερους από 2000 ψηφιακούς τίτλους και εγγραφές, που αντιστοιχούν κυρίως σε ελληνικής γραφής βιβλία, προσούρες, κείμενα, βιογραφικά κλπ. Πολύ σημαντική υπήρξε επίσης τόσο η συμβολή του μεταφραστικού τμήματος της συλλογικότητας, όσο και συντρόφων/ισσών εκτός συλλογικότητας, που βοήθησαν προσφέροντας τον χρόνο τους και τις μεταφραστικές τους ικανότητες, στο να γίνουν μέσω της Ελευθεριακής ψηφιακής βιβλιοθήκης προσιτά, κείμενα και βιογραφίες που υπάρχουν δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα, σε διάσπαρτες ιστοσελίδες και ψηφιακές βιβλιοθήκες ομάδων, οργανώσεων και ομοσπονδιών του παγκόσμιου αναρχικού κινήματος.

Η Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα για ανάγνωση (είτε με επιλογή online είτε μετά από download), πάνω από 2000 ψηφιακές εγγραφές και τίτλους, ταξινομημένα σε θεματικές, υποθεματικές και κατηγορίες. Η συγκέντρωση και διαχείριση τόσο του υπάρχοντος όσο και του προτεινόμενου-προσφερόμενου για δημοσίευση ψηφιακού υλικού, γίνεται πλέον από την διευρυμένη Διαχειριστική Ομάδα.

Ζούμε σε μια συγκυρία που κυριαρχεί η ηττοπάθεια και αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, η σταθερή υποχώρηση των αδιαμεσολάβητων ταξικών και κοινωνικών αγώνων. Βιώνουμε μια συνθήκη σύγχρονου φασισμού, όπου υποκαθεστώς αστικής δημοκρατίας ξαναθεριεύουν τα πιο σκοταδιστικά κυριαρχικά και πατριαρχικά δόγματα. Ο εθνικισμός-πατριωτισμός έχει πλέον ριζώσει σε μεγάλα τμήματα του κοινωνικού σώματος, λειτουργώντας ως ψευδής συνείδηση για την αναγκαία από κράτος και κεφάλαιο, συνεκτικοποίηση του εντός συνόρων πληθυσμού. Είτε αυτό το σκοταδιστικό ιδεολόγημα του εθνοπατριωτισμού προβάλλεται και προπαγανδίζεται με φασιστικό και ακροδεξιό

μανδύα είτε πλασάρεται πολιτικάντικα με αριστερή - «κινηματική» και «αντιϊμπεριαλιστική»- φορεσιά. Ο θεσμοθετημένος ρατσισμός των σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών/τριών και των αστυνομικών πογκρόμ που καταλήγουν σε εκτός συνόρων μαζικές απελάσεις των κολασμένων και κυνηγημένων αυτού του πλανήτη, ακμάζει υπο αριστερο-ακροδεξιά κρατική διαχείριση, με την σταθερή συνένοχη σιωπή-στήριξη των «κινηματιών» πολιτικών χαμαιλέοντων της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας των «δικαιωμάτων». Η ολοένα και αυξανόμενη ταξική καταπίεση έχει πλέον εμπεδωθεί ως η νέα κανονικότητα στις συνειδήσεις μεγάλου ποσοστού των εκμεταλλευόμενων. Ο αγώνας για επιβίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, μετατρέπεται σιγά-σιγά σε μια αρένα όλων εναντίον όλων, δημιουργώντας εμπόδια στις συνεχείς και ελπιδοφόρες προσπάθειες συγκρότησης ελευθεριακών ταξικών αντιστάσεων. Η πατριαρχία, αυτή η «αόρατη» εξουσιαστική κοινωνική δόμηση απλώνεται σαν καταχνιά, με την κυριαρχική επιβολή μιας συνένοχης κοινωνικής σιωπής για τα αμέτρητα θύματά της. Η συγκάλυψη, η συστηματική σχετικοποίηση των σεξιστικών εγκλημάτων και ο δήθεν αγνωστικισμός των «ίσων αποστάσεων» σε ότι αφορά θύτες και θύματα, λειτουργούν ως οι πιο πιστοί της σύμμαχοι, γίνονται οι καλύτεροι δικηγόροι για κάθε βιαστή, για κάθε κακοποιητή, για κάθε τραμπούκο σεξιστή, αλλά και για κάθε κυριαρχική αγέλη που τους υπερασπίζεται και τους αγκαλιάζει στοργικά, αναπαράγοντας έμπρακτα στο κοινωνικό πεδίο την κουλτούρα του βιασμού και της τραμπούκικης κυριαρχικής επιβολής. Ο εξελιγμένος τεχνολογικά κοινωνικός έλεγχος και η επικοινωνιακά νομιμοποιημένη στο κοινωνικό σύνολο καταστολή, όσων αντιδρούν απέναντι στην αυξανόμενη νέα βαρβαρότητα, συμπληρώνουν το σκηνικό του σύγχρονου φασισμού που βιώνουμε υπο καθεστώς κοινοβουλευτισμού.

Μέσα σ' αυτή την δυστοπική συνθήκη, με περισσή θρασύτητα επανακάμπτει ο αστείρευτος πολιτικαντισμός κομμάτων, ιεραρχικών οργανώσεων και των παρελκόμενων ομάδων τους, που προσπαθούν εναγώνια να επαναλάβουν την πετυχημένη συριζαϊκή στρατηγική των διαταξικών «κινημάτων», γκριζάροντας «ακτιβίστικα» την ιστορική μνήμη, επιδιώκοντας να θολώσουν τις αναρχικές αξίες και τα ελευθεριακά πολιτικά προτάγματα, και να ξαναγράψουν την ιστορία του αναρχικού κινήματος, χρησιμοποιώντας προπαγάνδα όσμωσης νεομπολσεβίκικων «εθνικο»απελευθερωτικών και «αντιϊμπεριαλιστικών» αφηγήσεων, κατά πώς συμφέρει τις μικροπολιτικές, εκλογικές και κυριαρχικές τους στοχεύσεις. Μέσα σ' αυτή την λαίλαπα του ομορτισμού, του τακτικισμού και του πολιτικού χαμαιλεοντισμού, αξιακό μας καθήκον έναντι των ιστορικών μας προγόνων και αδιασάλευτο πολιτικό πρόταγμα αντιπαράθεσής μας με την επιδιωκόμενη από πολλές πλευρές λήθη, ήταν είναι και θα είναι, η αναρχική πολιτική συγκρότηση και η καλλιέργεια αντικυριαρχικής και αντιπατριαρχικής συνείδησης.

Η επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελεί για μάς στρατηγικής σημασίας απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου αναρχικού κινήματος με ελευθεριακή επαναστατική προοπτική, που θα συμβάλλει με τις οργανωμένες του δυνάμεις, στην επιτυχία της επόμενης κοινωνικής επανάστασης, ολοκληρωτικής ανατροπής του σάπιου κόσμου κράτους και κεφαλαίου. Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε από τώρα και με αξιοπιστία στους ανθρώπους της τάξης μας, τον μελλοντικό κόσμο που στοχεύουμε. Για να καταφέρουμε να προβάλλουμε στο σύνολο των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων, την τεκμηριωμένη διαλεκτικά αναγκαιότητα επαναστατικής μετάβασης στον κόσμο της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της ελευθερίας, το πέρασμα στην κοινωνία του ελευθεριακού κομμουνισμού και της Αναρχίας.

KINHMA ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

18 Νοέμβρη 2018

Αναρχική Συλλογικότητα m(A)nifesto (manifesto-volos@espiv.net)

Διαχειριστική Ομάδα Ελευθεριακής ψηφιακής βιβλιοθήκης (manifesto-library@espiv.net)